

Onbekend maar  
bemind Zaragoza  
**12/13**

# PLUS Reizen

Tempel in het  
Huizer groen  
**14**



Deftig dutten in  
De Haar  
**15**



ZATERDAG 26 APRIL 2008



De vulkaan Banda Api.

## Bloedmooie Molukken

Het gezegde 'klein maar fijn' lijkt De Molukken op het lijf geschreven. Hoewel 'tijn' de lading misschien niet helemaal dekt. Bloedmooi is toepasselijker. Weelderig begroeid in minstens honderd tinten groen. En heel erg verweven met de Nederlandse geschiedenis.

Slekt: Jolanda Janssen Foto's: apf, Hollandse Hoogte en Jolanda Janssen

**M**et die verwesenheid wanden we op het eiland Banda Neira heel direct geconfronteerd door gids Magafira Ali. Op een overwoekerd veldhuisje miste deze. Tientallen kippen schurkelen tussen lege flessen, kapotte afwaszakjes en stoelen met twee poten. Al trok wat lantaarn weg, waardoor een steen zichtbaar wordt. 'Hier onder staat het statigste overlijden van Johannes Verschaat, laat leven ridder van Banda, geboren te Groningen den 24 maart 1794, overleden te Banda den 24 april 1844, R.I.P.', lezen we. Magafira wijst ons zijn heene. 'Er zijn op dit kerkhof ongeveer tweehonderd graven van Nederlanders, sommige uit de voorverleden eeuw'. Han bruidige deportable staat gaan hem zo aan het hart dat hij zich heeft voorgenomen dit stuk geschiedenis aan de vergroeiing te onttrekken. 'Ik wil het valkuil opruimen en de zerkken teruggraven', zo formuleert hij zijn missie, die hij vervolgens drieënveertig op ons bordje legt. 'Weten jullie niet iemand in Nederland die me zou kunnen steunen?'

→ Reizen 16/17: Pittig groen in zee van blauw

## Reizen

## Wat &amp; Waar

Wij vliegen met Garuda Indonesia non-stop naar Jakarta (4 uur) en vervolgens naar Ternate (1,5 uur) en Ambon (1,5 uur). De reis lieten wij in Nederland samenstellen door Merapi Tour & Travel en kostte inclusief vluchten en boottreinen, transfers, accommodaties, privé-auto met chauffeur, gids, excursies, entrees en een aantal maaltijden circa 3000 euro pp. Bij een toeristisch bezoek van minder dan 30 dagen is geen visum nodig als je niet via de luchthavens van Surabaya, Denpasar, Jakarta, Medan of Soerabaja.

Doeen Duiken of snorkelen. Aanraden: het eilandje Hatta, waar het enige ongestoorde en meer diepe koraalrif over gaat in een loodrechte wand.

Beklim de vulkaan Gunung Agi, tegenover Banda Neira. Het uitzicht is adembenemend.

Meer info: [www.merapi.nl](http://www.merapi.nl) en [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com)



Noetmuskaat wordt blauwgesmaakt voor de handel.

# Pittig groen in

**O**nze gids is een man met missies. Het herstel van het Nederlands kerkhof op Banda Neira is daar maar een van. Behalve gids is Magafin ook leraar Engels, rekenen en matuur op een soort naschoolse opvang. En hij heeft echt ten doel gesteld Banda scherren te maken. Op zijn initiatief zullen eilandbewoners plastic in dat door mensen wordt geworpen tot tassen, dientelhaagjes en etuis, die aan toeristen worden verkocht. Maar ook zijn taak als gids neemt Ali uitvoer. Hij noemt ons mee langs andere Nederlandse sporen op het eiland. Het wil genoemde Fort Belgica, bijvoorbeeld, is al gebouwd en met een tunnel verbonden met het lager gelegen en vervalsen fort Nassau. En de Nederlandse kerk, ook ruïne gerestaureerd. Het huis van VOC-gouverneur-generaal Jan Pieterseoon

Coen. In het museum herinneren een groot schilderij aan de raad in 1613 op de orang kaya (hoofdmuisen) waarvan Coen zijn Japansche haarscheren opdraagt. Coen en zijn wandaden zijn nog niet vergessen op Banda Neira. „Ik ben nog nooit in Nederland geweest, maar als ik ga, ga ik als eerste naar Hoorn om daar een tegen het standbeeld van Coen te gaan”, zegt Abu Rizal, eigenaar van het prachtige historische stilingericht hotel Gha Bintang. „En ik wil de Amsterdamse grachten zien – gehouwd met het geld verdiend met mijn land.”

**Specerijen**

De Banda-eilanden waren lang geleidelijk de enige plek ter wereld waar de muskaatboom groeide, leverancier van nootmuskaat en foelie. En alleen in het noorden van de Molukken, op de eilanden Ternate en Tidore, stond de kruip-

geboom, Arabische, Chinees en Japansche handelaars kochten de nootmuskaat, foelie en kruipfrugel op, en die voor woekerprijzen door te verhogen.

Als er ergens geld te verdienen is, waren de Europeaanen er in die dagen als de kippen bij. Das lemen eerst de Portugese, daarna de Spanjaarden en uiteindelijk de Nederlandse VOC, die niet veel bloedvergieten en monopolie wist te bewerkstelligen. Aan dat monopole kwam pas begin 19e eeuw een einde, toen werd ontdekt hoe de bomen gesneden konden en die takken hun weg vonden naar onder meer Grenada en Ceylon.

Onze trip is begonnen in het noorden van de eilandengroep, op Ternate, een vulkanisch eiland met een omring van zo'n 40 kilometer, met drie forten en een castello, eigenlijk ook een soort fort. Tegen de wekkertig groene hellingen van de vulkaan (de lauwte uitbaring van



Speelende kinderen op het strand in Amboen.



Graf van Johannes Verschuur op Banda Neira.



In het dorp Nolot op Saparua hebben ze monumenten uit het leven van Jezus nagelouwd.

# een zee van blauw

verig jaar groeien nog steeds de koraalrifgebieden. Zowel dat er mensen uit Noord-Sulawesi worden gehaald voor de oogst.

#### Hemel

Ternate telt maar zo'n 200.000 inwoners, maar ze maken hierrie voor een vliegtuig daarvan. Auto's, busjes, brommers en scooters - vooral heel veel brommers en scooters toersten er alvast hardop los. Tidore (op tien minuten met een fastboot afstand) en 2 kilometer meer oostelijk dan Ternate is een stuk rustiger. Overal op straat ligt koraalrif te dragen. Ondat er een goede prijs voor wordt betaald, zo'n 7 euro per kilo, is het eiland redelijk vruchtbaar. Verder trekken wie. Vliegen naar Ambon, waar we weer kunnen bezoeken voordat we de fastboot naar Banda Neira nemen. Die heeft ongeveer vijf uur nodig om de afstand tussen beide eilanden te

overbruggen. Onvoorstelbaar dat ze zo'n ondiepte zijn, is de onvermijdelijke gedachte als je een paar uur lang niets anders ziet dan zee. Op Banda Neira zijn nog maar twee kleine plantages - peperen genoemd - naar het Nederlandse woord perken. Plantages die nadat de plasticlike bevolking had uitgegaan werden toegegeven aan Hollanders, de perkeriers. Voor meer gaan we naar Banda Besar. Met een oje - een brommer die als taxi fungeert - komen we bij Groot Watang, het perk van Pongki van den Broek. Zijn vader Jan streekt hier in al zijn neer. In 1942 zijn alle plantages op het eiland door de Japanseers omgedukt om er cassave te planten, vertelt Pongki. Zijn familie had ooit vijf perken, die na de vrijheidsoorlog onzichtbaar zijn. Tenslotte heeft hij, bij wijze van genodigdenring, een halve terug. Zijn belangrijkste business is het stock-

ken van de boom, en nu staan er weer vierduizend mosquatches op Banda Besar. De huiskjes van Van den Broek gaan de hele wereld over, net als de olie die hij van de nootmossen pers.

In 1999 braken er op de Molukken onrusten uit tussen christenen en moslims anderzijds. Beide bevolkingsgroepen moesten elkaar uit en brandden elkaar dorpen plat. Dongky verloor hierbij zijn vrouw, moeder, tante en twee dochters. Als we het er met de lokale bevolking over hebben, begrijpen ze zelf ook niet zo goed wat er precies is gebeurd. „Mensen van buitenaf hebben ons opgechikt”, is de meest gehoorde verklaring.

Irritaal is de rust voorgoed. Maar op Saparua herinneren talloos van dorpen nog aan die onlusten. En als reactie op de opgrond tot gebod door de maatschappij in de vele moskeeën, lachen ze hier christelijke

lederen en geboden baren via een luidspreker bij de kerken.

#### Voetbal

Missons niet zo opvallend is dat je overal op Saparua Nederlandse vlaggen en de opschriften 'Nederland' en 'KNVB' ziet. Gek zijn ze op Nederlands vooral. Als Nederland ons wederom wint, in Saparua te ideën, zeg maar. Iedereen heeft ook wel familie in Nederland. Om bij te komen van de levendigheid elders op de Molukken sluiten we onze trip af op het eiland Ceram. Aan de rand van het nationale park Maratua strijken we weer in hotel Ora Beach. Een idyllisch plekje, alleen per boot te bereiken, hutjes op palen in het water, 'biologisch aquarium' onder je tenten. De tegen de rotsten klokkende golven wiegen je in slaap, prelude naar een heerlijke droom over kruidig geruimeerde groene eilanden in een zee van blauw.

**In het spoor van specerijen over Molukken**